



NFTI

De Nederlandse luchtbuks-scene is ruwweg in twee hoofdkampen verdeeld. Zo zijn daar de traditionele wedstrijdsschutters die onder KNSA schiet- en wedstrijdreglementen hun ding doen. Heel precies, heel gefocust, heel steriel, heel clean, heel statisch. ...En heel slaapverwekkend, zullen velen uit het andere kamp u vertellen. Zij schieten bij voorkeur in de buitenlucht, op geïmproviseerde parcours, op geïmproviseerde doelen die op variërende afstanden staan. Wisselende licht- en weersomstandigheden. Wisselende schietposities. Steeds weer wisselende manieren om een doel te tackelen.

Welkom in de wereld van Field Target.

De Nederlandse Field Target community bestaat op zich weer uit twee stromingen (we zijn tenslotte in Neder-schietland). Zo is daar de DFTA: Dutch Field Target Association. Een keurig nette vereniging die KNSA- en WFTF aangesloten is en de officiële spreekbuis is van Nederlandse



Dat is nou zo leuk aan de field target meetings/matches/bijeenkomsten die NFTI organiseert: met zo nu en dan veel regen en veel wind gewoon een 100 meter match "side show" organiseren en nog deelnemers krijgen ook! En wat een fraai wapentuig! hebben die!

fieldtarget-wedstrijdschutters. Zie www.dfta.nl.

Mooi, gaan we nu naar het NFTI. Die zijn wat minder pretentius maar minstens net zo ambitieus. Het Nederlands Field Target Initiatief timmert al vele jaren aan de Field Target-weg en lijkt vooral ouderwets schietplezier na te streven. De sfeer tijdens de NFTI matches is informeel en zo nu en dan wordt er qua reglementen weleens wat door de vingers gezien, zolang niemand maar de veiligheid in gevaar brengt. Eigenlijk doet het denken aan vroeger, toen je zelfs in de Randstad nog in agrarische gebieden hele zondagmiddaten kon klieren met niets meer dan een knikloop en

een doosje kogeltjes. Je werd niet opgepakt, je werd niet naar Bureau HALT gestuurd, je werd



om iets onbenulligs als met een luchtbuks rondlopen in verlaten gebied, voor de rest van je leven gecriminaliseerd. NFTI kent wel die ongedwongenheid van toen, maar nu op daartoe aangewezen terreinen, en je bent samen met veel meer oudere maar ook jongere enthousiastelingen lekker aan het luchtschieten. Op allerlei leuke reactieve doelen, op soms onmogelijke afstanden, op soms onmogelijke plekken. Ik zei al: net als vroeger.

Afgelopen zomer bezochten we weer eens een NFTI-bijeenkomst/match/happening die op de schietbaan op de Maasvlakte werd gehouden. Effe checken of het nog goed zit met de club. Nou, geen zorg. Hoewel regen en wind bij tijd en wijle het schieten (met name het raken!) moeilijk maakten en het deelnemerveld hadden beperkt, kon eenieder weer een heerlijke zondag lang op vele tientallen doelen en doeltjes schieten. Buiten, wind, zon, regen, thermoskan-koffie en krentenbollen, peukie roken, kletsen, dingen uitproberen, richtkijker instellen, praatje maken met enkele aanwezige handelaren, meehelpen met de match. Gewoon ontspannen, mensen. En eenmaal weer thuis heb je dat oude, vertrouwde rozige gevoel weer.



Je proeft hier bijna de ontspannen sfeer. 'Ik schiet ze om en jij trekt ze aan het touwtje weer overeind.' Het was een rot-zomer, maar dit soort zondagen maken veel goed.

Onhankelijk forum

NFTI vindt u op www.sv-nfti.nl. Als u daar de foto-gallery bekijkt, denk dan niet dat er geen fieldtarget-leven mogelijk is met een knikloopbuis.

Overigens communiceert de Nederlandse (en vaak Belgische) luchtschuttergemeenschap intensief met elkaar op



hét Nederlandstalige forum is: www.luchtbuks.net. Kan iedereen op meekijken en meelesen. Er worden geen threads afgeschermd voor niet-leden. Als het moet krijgen ook handelaren een oorvijs en de moderators hakken niet te pas en te onpas met politiek-correcte bijltjes wanneer de KNSA, de wetgever of de forumsponsors er van langs dreigen te krijgen. Of als de discussie niet in hun straatje past. Kortom, een volwassen en vooral *onafhankelijk* forum waar bovenal ook heel veel luchtbukstechniek de revu passeert.